

# Komen ooit voeten

tekst: H. Oosterhuis

muziek: J. Dumoré

1

S/A



Ko - men ooit voe - ten ge - vlu - - - geld

Mij mel - den de

8

S



vre - de, daalt o - ver sme - len - de aar - - - de de dauw van de

T  
B



12



vre - de, wordt ooit ge - hoord wordt ooit ge - hoord uit men - sen mon - den dat



16



woord: Wij zul - len rus - ten in vre - de.



24



2. Dan zal ik hui - len en la - - - chen en drin - ken en  
3. Dan zal ik zwaai - en naar vreem - - - den zij zul - len mij



27

sla - pen; dro - men van vluch - ten en do - - - den en huiv' - rend ont -  
groe - ten. Wie was mijn vij - and? Ik zal hem in vre - de ont -

31

wa - ken. Maar nie - mand vlucht, nie - mand vlucht ner - gens a - larm in de  
moe - ten.

35

lucht, o - ver - al vre - de ge - scha - pen. Dan zal ik gaan

44

Dan zal ik gaan waar nog geen we - gen be - staan: vre - de de weg voor mijn voe - ten.