

# Lied van een Messias

tekst: H. Oosterhuis

muziek: A. Arens

1 ♩ = 100  
3



Ik wou een tuin, ik

6



moest in een woestijn waar bloemen stenen,

8



voegels slagen zijn. De rotsen die ik met mijn handen

10



sloeg gaven de honing niet waarom ik vroeg. Geen

13



schaaduw viel, geen engel die mij schonk het

15



eeuwig leven van een waterdronk.

20



Ik zat aan tafel en verdeelde brood, niet

23



een der vielen werd mijn reisgevoel. Ik

25



plengde tranen in een rozenperk, de wereld redde den

28



30



is geen vro - lijk werk. Ik zag een steen - rots

als een men - sen kop, een men - sen - sche - del - plaats;

32



moest ik die op?

moest ik die op?

Ik



moest ik die op?

38



hing, ik was nog nooit zo hoog ge - weest, ik

40



riep: "Mijn God, mijn God", ik werd ont - geest. Een

42



geur van bloe - men werd mij aan - ge - daan, had ik de schrif - ten dan

45



toch goed ver - staan?

"Roep jij, ik ant - woord"



"Ik ant - woord"

47



was mij daar ge - zegd. Toen werd een steen o - ver mij heen ge - legd.