

# Lied van een messias

Ik wou een tuin  
tekst: H. Oosterhuis  
muziek: A. Arens

♩ = 100

Piano

Am E<sup>sus4</sup>/B Am/C Dm E<sup>sus4</sup>

4

ik wou een tuin, ik moest in een woestijn waar bloemen stenen,

E C Am C F<sup>ma7</sup>

8

voegels slangen zijn. De rotsen die ik met mijn handen sloeg gaven de horing niet

G<sup>sus4</sup>-3 C C<sup>7</sup> Fm G<sup>dim7</sup> Fm/Ab Bbm Fm G<sup>dim7</sup>

12

waarom ik vroeg. Geen schaduw viel, geen engel die mij schonk het

Ab Bb C Am<sup>9</sup> Dm<sup>9</sup>

15

eeuwig leven van een waterdronk.

E<sup>sus4</sup> E Am E<sup>sus4</sup>/B Am/C Dm

19

Ik zat aan ta - fel en ver - deel - de brood, niet

*E* *Esus4* *E* *C* *Am*

23

een der ve - len werd mijn reis - ge - noot. Ik pleng - de tra - nen in een ro - zen - perk, de

*C* *Fm7* *Gsus4-3* *C* *C7/Bb* *Fm* *Gdim7* *Fm/Ab* *Bbm*

27

we - reld red - den is geen vro - lijk werk. Ik zag een steen - rots

*Fm* *Gdim7* *Ab* *Bb* *C* *Am9*

30

als een men - sen kop, een men - sen - sche - del - plaats; moest ik die op?

*Dm9* *Esus4*

34

Ik hing, ik was nog

*Am E<sup>sus4</sup>/B Am/C Dm E<sup>sus4</sup> E Am*

8va.....

39

nooit zo hoog ge-weest, ik riep: "Mijn God, mijn God", ik werd ont-geest. Een

*F Am F*

*poco a poco crescendo.....*

8va.....

42

geur van bloe-men werd mij aan-ge-daan, had ik de schrif-ten dan toch goed ver-staan? "Roep

*Bbm Gb Bbm Gb*

8va.....

46

jij, ik ant-woord" was mij daar ge-zegd. Toen werd een steen o-ver mij heen ge-legd.

"Ik ant-woord"

*Bm Ebm<sup>o</sup> Eb<sup>7</sup> Dm<sup>o</sup>*

*ppp*

8va.....