

Lied aan de voet van de berg

Tekst: H. Oosterhuis

Muziek: A. Arens

$\text{♩} = 72 - 76$

7 KOOR



Couplet: 1 Jij die voor al - le na - men
Couplet: 2 Geen vei - lig pad om langs te



wijkt, geen weg die in jouw ver - te reikt, geen
gaan, geen plek, geen been om op te staan, geen



woord kan jou aan - bid - den. Jij
rots om op te bou - wen. Geen



die niet hoog ver - he - ven troont, licht dat in nacht en wol - ken
bron die uit de rot - sen breekt, geen bloed dat stuwt, geen hart dat



woont, een do - de in ons mid - den. Jij
spreekt, geen ziel om in te schou - wen. Geen



komt, wij we - ten dag noch uur. Jij gaat voor - bij een
gul - den re - gel, rond ge - tal, geen laatst ge - richt in



26

do - vend vuur, een stil - te in de bo - men,
dit heel - al, on - wrik - baar, on - be - wo - gen,

29

roe - pend van ver, stem van dicht - bij niet o - ver - al, niet
maar men - sen die ver - minkt en klein, ont - heemd ont - kend, toch

32

hier ben jij, niet God die wij ons dro - men.
mens - sen zijn roe - pend om mee - do - gen.

36 8 (KOOR UNISONO)

Couplet: 3 Roe - pen - de stil - te, ver - re stem, als jij be - staat, be -

47

sta in hen, in men - sen in ons mid - den. Wees on - be - staan - baar,

51

on - ge - hoord be - sta in mij, on - vind - baar woord, niet

54

(Eventueel a capella)



God die wij aan - bid - den. Jij die mij kent, jij die mij boeit.

58



Ik die jou 'jij' noem on - ver - moeid en nog niet kan ver -

61



ge - ten, zou - den wij ik en nie - mand zijn,

64



ont - heemd ont - kend on - troost - baar zijn, en van el - kaar niet we - ten?